



Hmmm met Hesse

Boathouse - Vinkeveen

De nieuwe hotspot aan het water...

TEKST EN FOTO'S PATRICK HESSE

De zomer is nu officieel begonnen en de zon laat dat weten ook; ik zit samen met collega Peter Bakker op het terras op misschien wel een van de mooiste plekjes in Vinkeveen. Achter de zeilschool aan de plas zit sinds kort een van de nieuwste hotspots: Restaurant Boathouse, een nieuw trendy restaurant voor Italian &- Asian Food. Je kunt gewoon met je boot aanleggen en heerlijk gaan dineren, of lekker een pizza'tje ophalen en als je dat wil serveren ze gewoon op je boot.

Vanavond zijn Peter en ik uitgerukt met De Groene Venen-bus die een plekje krijgt op de ruime parkeerplaats. Na de kaart bestudeerd te hebben word ik nog enthousiaster! Simpel gezegd: Pizza en Sushi, wat een tópcombinatie. Ook kun je kiezen uit diverse pasta's en een mooie selectie poké bowls (Poké is een traditioneel gerecht uit Hawaii, waar verse vis in blokjes en groente centraal staat), kortom een kaart vol met heerlijkheden. Dat zal voor zowel Peter als voor mij lastig kiezen worden.

Maar we zijn eerst zeer hartelijk onthaald door de enthousiaste eigenaren Vincent Langendorff en Peter Weber. Beide heren hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de horeca. Ze zijn apetrots en hebben er net als wij duidelijk zin in. Na een vliegende start zijn ze dingen nog aan het fine tunen maar de geweldige menukaart – kunt hier overigens terecht voor ontbijt, lunch en diner – staat. Vanavond worden we verwend met diverse kleinere porties van de menukaart, zo kunnen jullie een aantal gerechten proberen. Het water loopt ons in de mond. Het terras loopt lekker vol en voor mij een groot feest: ook het terras is rookvrij, erg zinnig met de vele kindertjes.

We beginnen met Focaccia, heerlijk huisgemaakt Italiaans brood met een Italiaanse dip. Alsof ik een weekendje weg ben in mijn eigen dorpje, het is een komen en gaan van bootjes, we hebben geweldig zicht op de haven en iedereen is mede door het stralende weer in op-perbeste stemming. Er is ook genoeg om te zien: de leuke leuzen op de wanden of de tafel met schommels in plaats van stoelen, hilarisch!

Dan zijn we toe aan het echte werk : Sushi. Vincent, die ook een catering bedrijf heeft met Asian food beheerst het Sushi maken tot in de finesses. Als Sushi-ervaringsdeskundige kan ik alleen maar beamen, wat een heerlijkheid. De Parmatador met Tempuragarnaal, groene as-

perge, parmaham, bieslook, truffelmayonaise is meteen een echte aanrader! Regelmatig zwaaien Peter en ik naar bekenden, kan ook niet anders als je gaat eten in je eigen dorp, dat geeft toch ook het lekkere gevoel van thuis. De breed glimlachende Vincent arriveert met de volgende gang; een combi van twee slalades, His name was Caesar met supermalse kippedij, romaine sla, ei, parmezaanse kaas, croutons en ansjovis én de tonijnsalade. Ook de salades zijn subliem.

Ondertussen hebben Peter en ik het echt naar ons zin. Als er een ambulance over de N201 raast, gaat Peter's semafoon en stuurt hij vanaf het terras zijn medewerkers van Peter Hotnews aan. Want het nieuws gaat natuurlijk 24/7 gewoon door.

Daar is de compagnon van Vincent, Peter, met de volgende gerechten: een combinatie van drie soorten pasta: Amore amore, een ravioli met pecorino, Parmezaanse kaas, ricotta, gamba's, Rucola en kreeftensaus. Een Mario's risotto en een briljante Crazy Tartuffo: tagliatelle met truffel, paddenstoel, ricotta, mascarpone, knoflook en Parmezaanse kaas.

Alle drie de gerechten zijn top, maar de Crazy Tartuffo is voor mij persoonlijk de winnaar. Wát een geweldige smakencombinatie. Ook Peter kan de pasta waarderen en binnen de korte keren is alles schoon op. Ondanks dat we redelijk aan onze taks zitten, heeft Peter zijn zinnen gezet op de pizza. Gaandeweg de avond werden we namelijk aangesproken door diverse bekenden met als eerste vraag 'Hebben jullie de pizza al geproefd?' En op onze wedervraag welke we dan moeten proeven, werd bijna volmondig geantwoord: The Godfather, met pulled chicken, mozzarella, bbq sauce, rode ui en bosui. Peter Weber heeft op ons verzoek twee minipizza's gemaakt: The Godfather en een Tonno met tomaat, mozzarella, tonijn, olijf, kappertjes en rode



Vincent Langendorff (links) en Peter Weber.

ui. De pizza's smaken zo goed dat ik me even aan het Gardameer waan. Beter dan dit wordt het niet... Nu hebben we echt onze taks bereikt, maar de gastheren laten ons niet gaan voordat we het drankje van Boathouse hebben geprobeerd, dat inmiddels een echte hit is omdat je deze ook in flesjes voor op de boot kunt bestellen: Sgroppino met vodka, citroen, prosecco. Zowel Peter als ik drinken niet, maar deze moeten we proeven en inderdaad: ik begrijp dat dit drankje populair is.

Vinkeveen is een echte hotspot rijker een heer-

lijke locatie met geweldig voedsel en over het algemeen zeer betaalbaar. Beide heren leggen hun ziel en zaligheid erin en dat merk je aan alle kanten. Kortom een echte aanrader, of u nu voor ontbijt, lunch of diner komt.

Boathouse
Elke dag geopend van 9 tot 22 uur
Herenweg 144 F Vinkeveen
Tel: 0297 212067
www.boathousevinkeveen.nl
info@boathousevinkeveen.nl

